



ZONDAGSBRIEF

23^{ste} jaargang, week 12, 19-3-2017 Derde zondag in de 40-dagertijd

Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeraf@kerkpleinnieuwleusen.nl.

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:

10.00 uur: ds. M. Develing, tienerdienst

19.15 uur: Grote kerk; Taizé-viering zie toelichting

Collecten:

Eerste: Diaconie, zie toelichting

Tweede: Kerk

Deurcoll: Onderhoudsfonds

Kindernevendienst: groep 1 t/m 6

Ouderling van dienst:

M. Scharloo - Vreugdenhil

Diaken van dienst:

E. Bovenhuis - Talen

Jeugdcollectant:

Astrid Aalbers

Organist:

J. Aalbers

Beamist:

W. Haan

Oppasdienst:

Aleida de Weerd

Marieke de Weerd

Oppasdienst 26 maart:

Hillie en Noa Stolte

Bloemen.

De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar Lianne Aalbers, Evenboersweg 37.

Pastoralia.

Zieken:

Dhr. G. Verheule, Pr. Bernhardlaan 8, verblijft in het Isalaziekenhuis, afdeling IJsselheem, V2, afd. 6, kamer 047.

Dhr. K. de Weerd, Westeinde 54A, verblijft in het Isalaziekenhuis, V2, Afd 6, A1 kamer 015.

Mevr. M. van Gelder - van Berkum, Omloop 12, is voor een knieoperatie opgenomen in het Isalaziekenhuis.

Bij de diensten:

Vanmorgen is er een tienerdienst.

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 923: 1, 2 en 3

Welkom

NLB 84a: 1, 3 en 5

Stil gebed, votum en groet

Inleiding thema "Hoe moeilijk is het om zeker te zijn van wat je moet geloven"

NLB 314: 1, 2 en 3

Kyriegebed

Stellingen en uitleg

Opwekking 429

Filmpje

Schriftlezing Mattheus 14: 22 – 33

Uitleg

EL 489: 1, 2, 3, 4 en 5

Luisterlied

Dankgebed

Zegen Opwekking 710

Collectebestemming Diaconie: Steun ouderen in Moldavië

In Moldavië wonen veel ouderen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro per maand kunnen zij de minimale maandelijkse lasten, zoals verwarming en medicijnen, niet betalen. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. De Bethania Christian Relief Association (Bethania), partner van Kerk in Actie, zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Zo realiseerde zij een dagcentrum voor ouderen. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen Bijbelstudies. Zo hebben de ouderen een plek waar ze samenkomen om iets te ondernemen. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een 'tafeltje-dekje' service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Uw gift maakt het mogelijk dat deze ouderen zich minder eenzaam voelen, een gezonde en voedzame maaltijd kunnen eten en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Doet u ook mee?

Agenda.

20-03-2017: 19.45 uur groothuisbezoek sectie 1, 4, 6 en 7.

22-03-2017: 18.45 uur zang en meditatie via de kerkradio.

22-03-2017: 19.30 uur vergadering moderamen.

26-03-2017: koffiedrinken na de dienst voor de secties 1 en 6.

Tekst horende bij het liturgisch bloemschikken.

Op deze derde zondag horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron.

In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt.

De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

Gedicht

sta in je kracht

neem van het levende water

dat geboden wordt

levenskracht

gegeven

uit liefde

die opricht

om te staan in je kracht

Project 40 dagentijd en Pasen Kindernevendienst: "Geloof in het leven"

Levende woorden. Jezus geneest een man, die niet kan praten. Er zijn veel mensen bij, die dit zien gebeuren.

De meesten mensen zijn verbaasd. Maar er zijn een paar mensen die denken dat het niet goed kan zijn.

Goede doel Rainbow de Duif: Bethania – Moldavie

TAIZÉ VIERING.

Vanavond is er om 19.15 uur een Taizé viering in de Grote Kerk. Het is een dienst zonder predikant. Er wordt gebeden en gezongen en natuurlijk wordt er uit de Bijbel gelezen. De liederen komen uit het klooster in Taizé, Frankrijk; ze zijn kort en worden meerdere malen achter elkaar gezongen. Er is een gelegenheidskoortje o.l.v. Wim van Lenthe die de samenzang zal ondersteunen. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te doen!

GROOTHUISBEZOEK sectie 1, 4, 6 en 7 op maandag 20 maart a.s.

We gaan praten over het onderwerp "DEEL JE LEVEN" aan de hand van een aantal vragen.

Dit doen we in een van de zalen van de Ontmoetingskerk, aanvang **19.45 uur**.

Mocht het vervoer een probleem zijn, laat het ons weten, dan kunnen we zorgen dat u opgehaald wordt. We hopen dat u mee doet. U bent van harte welkom! Binnenkort is er ook nog gelegenheid om 's middags een bijeenkomst bij te wonen. Informatie hierover vindt u tzt op de Zondagsbrief.

Met een hartelijke groet van de sectieteams van sectie 1,4,6 en 7,

Herman Lammers, Gerard Lammertsen, Stijn de Jong, Fenna Schoemaker en Eline Bovenhuis.

Koffiedrinken na de dienst voor de secties 1 en 6.

Volgende zondag, 26 maart, is er gelegenheid voor de leden van secties 1 en 6 om na de dienst gezamenlijk een kop koffie te drinken in de grote zaal. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.

U komt toch ook?

Koffieochtend in de week, Samen Ontmoeten.

De diaconie nodigt u weer uit voor de koffieochtend hier in de kerk op dinsdag 28 maart 's morgens om 10.00 uur. Een ieder is van harte welkom.

Onder het genot van een kopje koffie of thee even gezellig bijpraten.

Is vervoer een probleem, dan mag u bellen met Christa de Jong-Nauta 482630, of met Alie Bekedam-Klei 481158.

Wij halen u dan op. Hopelijk zien we u op de koffieochtend. Groet, de diaconie

In de 40-dagen tijd zijn er diverse activiteiten in de Ontmoetingskerk.

Op **5 april** is er een filmavond, we kijken naar de film: "Courageous", aanvang 19.30 uur, bijdrage € 2.00.

U kunt zich inschrijven voor de sobere maaltijd en de film via het formulier in de hal van de Ontmoetingskerk of via email kremer-fransen@kpnplanet.nl

Samen zingen op zondag.

Opnieuw organiseert de werkgroep "Leren en doen" van de Ontmoetingskerk een uurtje samen zingen, nl. op **zondagmiddag 2 april a.s.** in de zaal van de Ontmoetingskerk.

We zullen weer een aantal liederen uit het liedboek leren, m.n. liederen uit de 40-dagentijd en rond Pasen. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven, maar neemt u wel uw eigen liedboek mee? In een korte pauze is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.



Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 26 maart 2017, dient uiterlijk donderdag 23 maart 2017 om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres.