



ZONDAGSBRIEF

23^{ste} jaargang, week 21, 21-5-2017

Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefger@kerkpleinnieuwleusen.nl.

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

<p>Voorgangers: 10.00 uur: ds. M. Develing, kinderdienst 19.15 uur: ds. G.A. Trouwborst</p> <p>Collecten: Eerste: Diaconie Tweede: Kerk Deurcoll: Onderhoudsfonds</p> <p>Kindernevendienst: geen</p>	<p>Ouderling van dienst: M. Scharloo - Vreugdenhil</p> <p>Diaken van dienst: J. Wetering - Neerhof Jeugdcollectant: Norah Wetering</p> <p>Organist: A. Hagels Organist 19.15 uur: J. Aalbers</p> <p>Beamist: E. Snijder Beamist 19.15 uur: J. Nijholt</p> <p>Oppasdienst: Tineke Brinksma Lisanne Tabbers</p> <p>Oppasdienst 28 mei: Aleida de Weerd Marieke de Weerd</p>
<p>Donderdag 25 mei; Hemelvaartsdag</p> <p>9.00 uur: Maranathakerk; ds. L. Hoekstra</p>	<p>Ouderling van dienst: A. Mulder Diaken van dienst: H. en J. Gerrits</p>

Bloemen.

De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar dhr. B. Wouda, Leidijk 11.

Pastoralia.

Zieken:

Mevr. J. Aalbers - Aalbers, Rinkslag 8, verblijft in het Isalaziekenhuis. V2. Afd. 4, kamer 121

Bij de diensten:

Vanmorgen is er een kinderdienst.

Het thema is: "Had ik maar een groene neus" verteld vanuit het christelijke kinderboek van Max Lucado.

Aan deze dienst zal een kinderkoor een bijdrage leveren.

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we: Lied: Ben je groot of ben je klein?

Welkom (mededelingen)

NLB 139b:, 1 en 2

Gebed van toenadering Lied: ELB 226: Heer ik kom tot u.

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6

ELB 471: Een parel in Gods hand

Verhaal deel 1

Kinderkoor: 'Je mag er zijn.'

Verhaal deel 2

Kinderkoor: 'Iedereen is anders'.

Zegenlied: Kinderopwekking lied185: De Here zegent jou

Wij wensen u een goede dienst.

Voor de jongens en meiden die eindexamen doen:

Jullie zijn al druk bezig met het maken van de examens en de komende week gaan jullie weer verder met leren en examens maken.

Heel veel succes gewenst en we hopen samen met jullie op een goed eindresultaat!

Agenda.

Di. 23-05-2017: 19.30 uur Ouderlingenberaad.

Wo. 24-05-2017: tot 12.00 uur inleveren kopij voor het juni/juli-nummer van Het Klankbord.

Westeinde 72 of e-mail; redklank@kerkpleinnieuwleusen.nl

Collectebestemming diaconie: Stichting ORA

Sinds onze oprichting in 1982 is het onze visie om mensen in nood wereldwijd te ondersteunen met geestelijke, sociale, materiële en praktische hulp, met als kerntaak hulp aan gezinnen in Oost-Europa, Azië en Afrika. Samen met zendelingen, hulpverleners en lokale kerken zetten we ons gedreven door de liefde van Christus in om gezinnen bij elkaar te houden en te voorkomen dat kinderen geïnstitutionaliseerd en gemarginaliseerd worden.

We onderscheiden drie soorten hulp:

1. **noodhulp** – levensreddende hulp bij natuurrampen in de vorm van eerste levensbehoeften, onderdak, medische zorg en traumaverwerking;
2. **structurele hulp** – praktische hulp in achterstandssituaties en ontwikkelingslanden. Te denken valt aan medische zorg, (beroeps)onderwijs, hulpgoederen als voedsel en kleding, microkredieten, hulp aan kwetsbare groepen als kinderen, gehandicapten, ouderen, vluchtelingen, gevangenen, weduwen, wezen, leprozen, slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie, en oorlogsslachtoffers;
3. **geestelijke hulp** – ondersteuning van gemeentestichting en gemeentebouw, bijbelscholen, christelijke zomerkampen en vakantiebijbelscholen, bijbelverspreiding en evangelisatiemethoden (ook onder asielzoekers).

In principe helpen we mensen ongeacht hun ras, sekse of geloof, maar wanneer christenen om hun geloofsovertuiging worden vervolgd zullen we hen in het bijzonder ondersteunen.

3 juni a.s.: 2e ronde Liturgisch schikken: Pinksteren ...

Vorig jaar vlak voor advent hadden we onze eerste workshop "Liturgisch schikken" in de hal van de Ontmoetingskerk. Mevr. Diny Laarman heeft ons toen veel verteld en laten zien en onder haar leiding zijn toen ook prachtige werkstukken gemaakt.

Op zaterdag 3 juni a.s. is er een tweede middag, waarbij we een stuk gaan maken, gericht op het Pinksterfeest. We hopen dat er weer veel deelnemers zullen zijn.

Als u vorige keer niet kon, maar ditmaal wel graag mee wilt doen, dan kunt u zich opgeven per mail:

evdhoek17@hotmail.com, of telefonisch: 48 2581, liefst voor 25 mei. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er wordt wel gevraagd om zelf een schaal en wat bloemen/takken etc. mee te nemen. Voor snoeigroen wordt wel gezorgd. Als mensen die de eerste keer deelnamen dit keer niet aanwezig kunnen zijn, dan is het fijn om dat ook even van tevoren te weten ivm het aantal tafels. Hartelijke groet, Aly v.d. Hoek (namens Werkgroep Leren en Doen)

Vluchtelingen in Nieuwleusen

Begin mei heeft een flinke afvaardiging van onze diaconie samen met diaconieën van de Ontmoetingskerk en de Voorhof een gesprek gehad met Mirjam Dijsselhof, teamleider Vluchtelingenwerk Olst-Wijhe en Dalfsen. We hebben samen gesproken over de problematiek en uitdagingen van vluchtelingen die in Nieuwleusen gehuisvest zijn. Mensen die vanwege oorlog of vervolging hun familie, vrienden en bezit moesten achterlaten. Na een periode van onzekerheid hebben zij een verblijfsvergunning gekregen en mogen ze zich in een stad of dorp vestigen. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen hen in het proces naar zelfredzaamheid en bij het integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Eén van de concrete afspraken die we gemaakt hebben is om concrete hulpverzoeken of vacatures (zoals onderstaand) te delen via onze zondagsbrieven. Van deze vacature is ook een functieprofiel beschikbaar. Van harte aanbevolen dus onderstaande oproep! Uit het gesprek werd ook duidelijk dat een eerdere oproep voor het opknappen van een woning voor de komst van een Syrisch gezin in Nieuwleusen tot bijzonder veel gehoor heeft geleid vanuit onze kerken.

De Diaconie

Oproep maatschappelijk begeleidster

Momenteel zoeken wij een maatschappelijk begeleidster die een Syrische vrouw met een zoon van 9 wil begeleiden. Het tweetal komt zeer binnenkort bij hun 27 jarige man/vader wonen. Deze man woont al in Nieuwleusen, kan al redelijk goed Nederlands en wordt al begeleid door een vrijwilliger van ons.

Dus je hebt iemand die je goed kan inwerken!

Voor meer informatie Mirjam Dijsselhof, teamleider Vluchtelingenwerk 06-13648247

Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 28 mei, dient uiterlijk donderdag 25 mei 2017 om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres.