



ZONDAGSBRIEF

24^{ste} jaargang, week 10, 4-3-2018 Derde zondag in de veertigdagentijd

Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:

10.00 uur: ds. M. Develing mmv Mannenkoor 'Asaf'
19.15 uur: Maranathakerk; ds. M. Develing jeugdendienst

Collecten:

Eerste: Diaconie, zie toelichting
Tweede: Kerk
Deurcoll: Onderhoudsfonds

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Ouderling van dienst:

A. Mulder

Diaken van dienst:

G. Klomp – van der Linde
Marieke

Jeugdcollectant:

Organist:

Beamist:

M. Snijder

Lector:

G. Hulsman

Oppasdienst:

Evelien Visserman
Anouk Bredewold

Oppasdienst 11 maart:

Anneke Kalteren
Arjenne Aalbers

Bloemen.

De bloemen gaan op deze zondag als bemoediging en groet van de gemeente naar mevr. D. Dunnewind-Nijkamp, Veenslag 7.

Pastoralia: Mevr. J. Aalbers-Aalbers, Rinkslag 8, is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Bij de diensten:

Uitnodiging voor de leden van de secties 4, 5 en 8. Volgende week zondag 11 maart is er gelegenheid om na de morgendienst een kop koffie/thee/fris te blijven drinken. U/jij komt toch ook ???

Vanavond jeugddienst - Wall of shame

Ooit wel eens een leugentje om bestwil verteld? En daar nu spijt van? Of afgekeken bij je buurman? En betrappt? We hebben allemaal wel geheimen waarvan we liever niet willen dat anderen daarvan weten. Ook in de bijbel zijn er mensen die liever niet herinnert willen worden aan onverstandige keuzes met grote gevolgen.

Ben jij ook benieuwd hoe dit voor hen is afgelopen? Kom dan vanavond naar de jeugddienst in de Maranathakerk. De dienst begint om 19.15 uur. Ds. Develing neemt ons mee en zet ons aan het denken. De muzikale begeleiding is in handen van de band Devoted. We zien je graag!!

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we NLB 283: 1, 3, 4

NLB 122: 1, 2 Asaf: 'Ik zal er zijn' en 'De hemelen roemen'

ELB 456: 1, 2 (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)

NLB 25: 6 Asaf: 'Witter dan sneeuw' en 'Er is een God die hoort'

NLB 611: 1, 3

Gedachtenislied NLB 139: 1, 2

Asaf: 'Daar is plaats bij het kruis' en 'Het nieuwe paradijs'

NLB 653:1, 7

Lezen Psalm 69: 8-15 en Johannes 2: 13-25 *Wij wensen u goede diensten.*

Tekst en uitleg horende bij het liturgisch bloemschikken.

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd. We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te kunnen geven aan de schoonheid van de wet. De wet die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing zoals de psalmdichter dit bezingt.

Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet.

Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor het goud van de leefregels van God.

Gedicht:

regels ten leven, door Gods hand gegeven - fijn goud in overvloed - Hoogmoed, begeerte, grijpen en graaien maken de tempel tot een markt.- Jezus' handen maken ruimte voor Gods goud.

God, leer ons zien - het goud van uw wet.

Agenda

Di. 6 mrt: 19.30 uur Gemeenteavond

Do. 8 mrt: 20.00 uur Ontmoetingskerk; Geloof + Opvoeding = Indentiteit

Do. 8 mrt: 19.00-21.00 uur Ontmoetingskerk; kaartverkoop musical 'Vrolijke Frans'.

Za. 10 mrt: 10.00-12.00 uur Ontmoetingskerk; kaartverkoop musical 'Vrolijke Frans'.

Vanuit de kerkenraad: Uitnodiging gemeenteavond.

Dinsdagavond is er de jaarlijkse gemeentevergadering/avond, de avond begint om 19.30 uur.

Op deze avond zullen onder andere de jaarcijfers van de kerk en diverse commissies worden toegelicht.

Ook kunt u kennismaken met jeugdwerker Mink de Vries.

Na de pauze is er een bezinningsonderwerp.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze avond bij te wonen.

40 dagen tijd in de Ontmoetingskerk

Er wordt in de 40 dagentijd op woensdagavond 14 maart om 18.00 uur een sobere maaltijd geserveerd in een van de zalen van de Ontmoetingskerk. Wilt u mee eten dan graag vooraf aanmelden via het inschrijfformulier in de hal of via kremer-fransen@kpnplanet.nl Tel: 0529-482535. Dit is voorafgaand aan de kerkdienst op Biddag.

Hartelijke groet, Diaconie Ontmoetingskerk.

Collectebestemming diaconie: Positie van vrouwen in Oeganda

Vrouwen in Oeganda hebben meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De zorg voor de kinderen, voor hun man, het gezinsinkomen en de huishouding, alles rust op de schouders van de vrouw. Daarbij zijn zij vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Al bij de oprichting van Mothers' Union was het hun droom dat vrouwen een belangrijkere rol zouden krijgen in samenleving én in de kerk. Mothers' Union brengt vrouwen met elkaar in contact en maakt hen bewust van hun rol als, vrouw, als moeder, en als lid van de kerk.

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals de Kerk van Oeganda.

Van harte aanbevelen!

GELOOF + OPVOEDING = IDENTITEIT

Hoe geven we vorm aan geloof in opvoeding en ons leven, om te komen tot een eigen identiteit

Welkom op deze avond in de Ontmoetingskerk op 8 maart om 20.00 uur

Mink de Vries, jeugdwerker en identiteitsadviseur (G.O.I. AVONDEN)

Uitnodiging handwerkcontmoeting

Op vrijdag 9 maart is er weer een handwerkcontmoeting in de Ontmoetingskerk. Samen gaan we gezellig breien, haken, borduren, quilten, kortom handwerken. U bent deze ochtend van harte welkom van 9.30-11.30 uur. Neem vooral uw eigen spulletjes mee, zodat er meteen actief gewerkt kan worden.

U kunt zich aanmelden door een berichtje te doen aan Ina Otten (inaotten189@hotmail.com / tel: 483731 of Angelique Haan: angelique.haan@home.nl, tel: 480616. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Ina Otten.

Welkomstdienst 11 maart Maranathakerk

Zondagavond 11 maart is er weer een welkomstdienst in de Maranathakerk

aan de van de Grondenstraat in Nieuwleusen. De dienst is weer samengesteld door de commissie voor de welkomstdiensten, we lezen uit de bijbel over woorden in de juiste vorm gesproken en dan zijn als gouden appels op een zilveren schaal (spreuken 25:11), daarnaast lezen de woorden van psalm 19. We hebben er weer bekende liederen bij gezocht die Jan Sierink zal begeleiden op de piano. Voor ieder een hartelijk welkom om de dienst mee te vieren! Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee en rond 19.15 uur beginnen we met de dienst.

Na afloop is er nog alle gelegenheid om na te praten.

Biddag, 14 maart 2018 Voedselbank

Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de Heer om regen. Hij is het die onweerswolken maakt, hij schenkt de mensen stortregens en gewas op het veld.

Zacharia 10:1

Op biddag voor gewas en arbeid mogen we vol verwachting uitkijken naar het komende jaar en onze Hemelse Vader bidden dat Hij ons het goede wil schenken. Vanuit de verwachting dat Hij ons ook komend jaar weer zal voorzien van dat wat wij nodig hebben, mogen we ook weggeven aan onze naaste medemens.

We merken dat ook in Nieuwleusen een flinke groep mensen gebruik maakt van de voedselbank.

Graag bieden wij u de mogelijkheid om voor de kerkdienst op biddag producten in te leveren bij de diaconie in de hal van de kerk.

Het mag ook zondag 18 maart nog worden ingeleverd. Wij zorgen dat dit bij de voedselbank terecht komt.

De voedselbank deelt één keer per 2 weken een voedselpakket uit aan mensen met een ontoereikend inkomen.

Voedselbank: Waar is behoefte aan?

Houdbare producten, wasmiddel, shampoo, vlees in blik, kaas, groenten in blik/pot, pakketje macaroni met kruiden en smac, pannenkoekenmix, beleg op brood enz.

Geen zelfgemaakte producten (mag niet uitgedeeld worden) en geen brood want dat krijgen we al heel veel van de bakker. Kunt u vaker iets missen? Dan kunt u dat elke donderdag tussen 18:00 en 18.45 brengen bij Gerrie van Lenthe, Oosteinde 90, Nieuwleusen.

Namens de gezamenlijke diaconieën bedankt voor uw bijdrage.

Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 16 maart

Op 16 maart 2018 is de volgende ontmoetingsmaaltijd gepland in een zaal van de Maranathakerk. Zin om mee te eten? Geeft u zich dan vóór 13 maart op bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Stijn de Jong (tel. 481784). U bent van harte welkom, alleen, met partner, vriend of vriendin. Vanaf 17.00 uur staat de deur open en beginnen we met een welkomstdrankje. Omstreeks 17.30 uur gaan we dan aan tafel. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Graag tijdig opgeven, want we kunnen maximaal 25 personen mee laten eten. Als het vervoer een probleem is kunt u dat ook laten weten en kunt u gehaald worden.

We hopen weer op een gezellige maaltijd.

WIE ZINGT MEE?

Op 18 maart is er een Taizé viering in de Maranathakerk om 19.15 uur. We zingen liederen uit Taizé; korte liederen, die meerdere keren herhaald worden. Om de samenzang te ondersteunen willen wij weer een koortje vormen.

Zing jij mee? Je kunt je opgeven bij Minie Boudewijn, tel. 482897 of via de mail: msboudewijn@kpnmail.nl

Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 11 maart dient uiterlijk donderdag 8 maart om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres.