



ZONDAGSBRIEF

25^{ste} jaargang, week 4, 20-1-2019

Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl.

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

<p>Voorgangers: 10.00 uur: ds. G. Zijl uit Lemele 19.15 uur: Grote kerk: welkomstdienst, zie toelichting</p> <p>Collecten: Eerste: Diaconie, zie toelichting Tweede: Kerk Deurcoll: Onderhoudsfonds</p> <p>Kindernevendienst: groep 1 t/m 8</p>	<p>Ouderling van dienst: A. Tibben</p> <p>Diaken van dienst: E. Bovenhuis - Talen</p> <p>Organist: J. Aalbers</p> <p>Beamist: J. Nijholt</p> <p>Oppasdienst: Henny Zieleman Marloes Bredewold</p> <p>Oppasdienst 27 jan.: Aleida de Weerd Marieke de Weerd</p>
---	--

Bij de diensten:

Vanavond is er weer een welkomstdienst in de Grote kerk.

We beginnen met koffie en thee vanaf 19.00 uur en de dienst begint om 19.15 uur.

Deze dienst willen we nadenken over "God, waar ben je?" Want wat gebeuren er vreselijke dingen in onze wereld maar ook in ons persoonlijke leven. Vaak komt dan de vraag God waar ben je? Waar was je toen ik het zo zwaar had? Kant en klare antwoorden zullen er ook in deze dienst niet zijn, wel willen we in de bijbel lezen en horen van mensen die, ook daar, zoeken naar God en hem soms kwijt zijn.

We willen mooie liederen zingen en samen bidden, ook hebben we een filmpje wat heel beeldend het thema weergeeft. Ook als u niet gewend bent in de kerk te komen is dit een mooie gelegenheid om toch eens binnen te komen. Van harte welkom.

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we: NLB 837: 1, 4

NLB 146c: 1, 2

Klein Gloria

NLB 885: 1, 2

NLB 288

Schriftlezing: Psalm 42: 1 t/m 6

NLB 908: 1, 3

Marcus 3: 1 t/m 6 - Marcus 1: 39 t/m 45

NLB 908: 4, 5, 6

NLB 939: 1, 2, 3

NLB 912: 1, 6

Wij wensen u goede diensten.

Collectebestemming diaconie: Vechtgenotenhuis Ommen

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad, op Landgoed Stekkenkamp, een prachtige locatie, in de bosrijke omgeving van Ommen.

Het Vechtgenotenhuis wordt georganiseerd vanuit een stichting en gerund door een coördinator en geschoolde vrijwilligers. Sommige vrijwilligers zijn ex-patiënten of hebben de ziekte van dichtbij meegemaakt. Er worden naar behoefte activiteiten, workshops, lezingen gehouden. Ook is er een mediatheek met daarin uitgebreide informatie over kanker. Maar waar het vooral om gaat is lotgenotencontact. Samen praten, iets drinken, een activiteit of er gewoon voor elkaar te zijn en leren omgaan met emoties en verwarring.

Een plek om even op adem komen in haar inloophuis 'het Vechtgenotenhuis', dat is de doelstelling van Stichting Vechtgenoten.

Agenda

Ma. 21 jan.; 19.30 uur vergadering Moderamen.

Di. 22 jan.; 19.30 uur preek in de week.

Preek in de Week

In komende anderhalve maand staat dit jaar in het Oecumenisch Leesrooster het Bijbelboek Esther centraal. Een spannend verhaal, dat niet zo vanzelfsprekend zijn plaats in de codex van de Bijbel heeft gekregen. Maar daarom ook zo bijzonder om er nu eens naar te kijken en te luisteren met ogen en oren van nu en ons licht er over te laten schijnen. In voorbereiding op de 'preek' van zondag 27 januari is er op dinsdagavond 22 januari 19.30 uur in de Ontmoetingskerk gelegenheid om samen ons na te denken over de betekenis van de tekst van Esther.

Bent u van plan om te komen, graag even van te voren opgeven ivm de koffie en de zaal bezetting.

Opgave bij ds. Develing, tel : 481206 of email: dspknmd@gmail.com

Kerkbalans 2019

Op zaterdag 19 januari start de actie Kerkbalans 2019. Het thema dit jaar is: **"Geef voor je kerk"**.

Kerkbalans zorgt er voor dat we samen kerk kunnen zijn en dit financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én van morgen. Een investering in uzelf én in de generaties die nog komen.

Onze kerk kan alleen onze kerk blijven dankzij de inzet van de predikant, de koster, organisten en de vele vrijwilligers. Zonder hen geen eredienst, kindernevendiensten, gespreksgroepen, jeugdwerk, ontmoeting, huiscatechese of andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Bovendien willen we ook een kerk zijn die oog heeft voor onze medemens, dichtbij of ver weg. Maar zonder geld gaat het niet. Salarissen en vergoedingen moeten worden betaald, de gebouwen moeten worden verwarmd en onderhouden, het licht moet branden. Kortom, onze kerk kost geld!

We vragen u een bedrag te schenken aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze kerk. Binnenkort ontvangt u een folder en een antwoordstrook met een retourenveloppe. Wij vragen u de antwoordstrook in te vullen en te ondertekenen. De enveloppes worden in overleg met u maar uiterlijk zaterdag 2 februari weer bij u opgehaald.

Hartelijk dank voor uw medewerking. College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging.

Zondag 27 januari is er opnieuw een zing-mee-zondagmiddag Net als de vorige keer zingen we een mix van bekende en nieuwe liederen. Het thema dit keer is: "Omzien naar elkaar" (diaconale liederen).

Zingt u mee? U bent van harte welkom op zondag 27 januari van half 4 tot half 5 in de Ontmoetingskerk.

De koffie/thee staat klaar en Anneke Wigmans begeleidt ons deze middag weer.

Neemt u nog wel uw liedboek mee? Albertus Mulder (483590), Aly v.d. Hoek (482581)

Mysterie opgelost !!!!!

Vorige week hebben we in de zondagsbrief gevraagd naar de mogelijke maker van het in de hal geëxposeerde **BORDUURWERK** met de initialen **MTK**.

Verschillende kerkleden waren van mening dat het kleed gemaakt moet zijn door **Minke Timmerman - Koster**, (ze heeft jaren in Nieuwleusen gewoond en was o.a. lid van de vrouwenvereniging). Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid denken we te mogen stellen dat hiermee dit **mysterie** is opgelost. Iedereen bedankt die meegewerkt heeft aan de oplossing hiervan.

Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 27 januari dient uiterlijk donderdag 24 januari om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres.