



ZONDAGSBRIEF

25^{ste} jaargang, week 6, 3-2-2019 zondag werelddiaconaat

Redactieadres: Hennie Bijker - Grolleman, Burg. Backxlaan 273, tel.0529-482185

E-mailadres : henniebijker@hotmail.com of zondagsbriefgeraf@kerkpleinnieuwleusen.nl.

Eindredactie namens de kerkenraad: Ds. M. Develing, E-mailadres: develing@xs4all.nl.

De zondagsbrief is ook te lezen op de website: www.kerkpleinnieuwleusen.nl

Bankrekeningnummers: Bijdragen kerk: NL79RABO0345504194 Bijdragen diaconie: NL22RABO0345502310

Voorgangers:

10.00 uur: ds. M. Develing, liedboekdienst

19.15 uur: Maranathakerk; ds. M. Develing, jeugdendienst

Collecten:

Eerste: Diaconie, werelddiaconaat

Tweede: Kerk

Deurcoll: Onderhoudsfonds

Kindernevendienst: groep 1 t/m 8

Tienernevendienst; klas 1 t/m 6

Ouderling van dienst: L. de Haan - Withaar

Diaken van dienst: J. Lammertsen – Ten Kate

Organist: F. Bruins

Lector: W. Massier

Beamist: J. Nijholt

Oppasdienst: Gerry van der Vegt

Jasper Haan

Oppasdienst 10 febr.: Liandra van Es

Lisanne Aalbers

Bij de diensten:

Liturgie van de morgendienst:

Voor aanvang van de dienst zingen we: ELB 188

NLB 93: 1, 4

Klein gloria (NLB 195)

Lied Wij delen geloof

NLB 288

NLB 997

NLB 107: 1

NLB 973

NLB 425

Lezingen Ester 4 en Matheus 5: 13 - 16

Wij wensen u goede diensten.

Collectebestemming werelddiaconaat

Water staat Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Koffiedrinken na de dienst voor de secties 6 en 7.

Volgende zondag, 10 februari, is er gelegenheid voor de leden van secties 6 en 7, om na de dienst gezamenlijk een kop koffie te drinken in de grote zaal. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.

U komt toch ook?

Agenda

Di. 5 febr.; 19.30 uur vergadering College van Kerkrentmeesters

Vrij. 8 febr.; 9.30 uur handwerkochtend.

Vanavond is er een jeugddienst in de Maranathakerk

Het jaar 2019 is begonnen en de eerste maand zit er (bijna) op! Dit jaar minder jeugddiensten dan je gewend bent, namelijk 5 stuks. Minder diensten voor en door de jongeren, maar zeker niet minder interessant en zinvol! Misschien juist wel grootser en mooier, omdat er nog meer energie en enthousiasme in gestoken wordt. Wij gaan ervoor in ieder geval, **wij houden vol!!**

We hebben dit keer een thema gekozen, met een belangrijke boodschap: **HOUD VOL!!** Hoe vaak komt het voor dat je zegt of hoort zeggen: 'geloven, dat is iets persoonlijks, dat kan ik ook wel zonder kerk!' Stel je voor dat iedereen zo zou denken?! Dan zat er niemand meer in de kerk, geen mens, terwijl juist de mensen nodig zijn om samen gemeente te zijn. Wij zijn allemaal unieke mensen en we kunnen elkaar helpen en steunen, er voor elkaar zijn en naar elkaar luisteren.

Samen kerk zijn, samen volhouden en hoop koesteren, samen God danken en eren, samen geloven! Hoe mooi is het als je samen dingen kunt delen, en mag voelen en ervaren dat je er toe doet! God kent jou en weet als geen ander wat je doormaakt in je leven. Kom samen met ons luisteren en leren over wat God in ons leven kan betekenen. We hebben dit keer eens wat anders qua muziek: Soul & Gospelchoir 'Sing with Spirit' komt voor ons optreden! Voel je welkom om deze dienst bij te wonen en mee te vieren! Vanavond **om 19.15 uur** in de Maranathakerk met Marianne Develing als voorganger. Hopelijk tot dan!!

Uitnodiging Handwerkontmoeting

Op vrijdag 8 februari is weer met een handwerkontmoeting in de Ontmoetingskerk. Het handwerken staat in het teken van elkaar ontmoeten. Een ieder is dus welkom met zijn/haar eigen werkstuk.

Daarnaast is het ook mogelijk samen te werken en elkaar te inspireren bij het maken van een wanddecoratie voor een van de ruimtes van de Ontmoetingskerk. U bent van harte welkom van 9.30-11.30.

Aanmelden kan bij Ina Otten inaotten189@hotmail.com / tel: 483731, of

Angelique Haan: angelique.haan@home.nl, tel: 480616.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Ina Otten.

Wij gaan naar Opwekking 2019

Van vrijdag 7 juni tot maandag 10 juni wordt de 49ste editie van de Pinksterconferentie in Biddinghuizen gehouden.

Het thema van dit jaar is: Dieper met de Geest. Voor het eerst gaan we vanuit de Ontmoetingskerk georganiseerd daar naartoe. Lijkt het je leuk of heb je interesse om bij ons aan te sluiten of ken je mensen voor wie dat geldt, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Er is voor iedere leeftijdsgroep een programma: voor volwassenen, jongeren, mensen met beperking, tieners en kinderen, denk aan samen zingen, samen eten en samen gesprekken voeren. Kortom tijd voor elkaar. Ben jij enthousiast geworden of heb je vragen, mail dan naar a.c.aalbers@icloud.com of marieke.haan@home.nl Wij gaan in ieder geval, sluit je bij ons aan!

Carla Aalbers en Marieke Haan

VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Nieuwleusen

Binnenkort komen 2 vluchtelingengezinnen wonen in Nieuwleusen, waarvoor begeleiders worden gezocht die in de eerste periode na aankomst in de gemeente deze gezinnen willen begeleiden. Het gaat om o.a. het regelen van allerlei praktische zaken en het op weg helpen in een voor hen onbekende gemeente. Denk bijvoorbeeld aan wegwijs maken bij zaken in en rondom het huis, het zoeken van een huisarts, zorgverzekering, aanmelden bij scholen en het leren kennen van de buurt. De tijdsinvestering is ongeveer 2 dagdelen per week.

In Nieuwleusen hebben we momenteel te weinig begeleiders. Vluchtelingen worden daarom vaak begeleid door mensen uit Dalfsen. Het zou heel fijn zijn wanneer we in Nieuwleusen meer begeleiders krijgen. Het is voor begeleiders zelf een unieke kans een andere boeiende cultuur te leren kennen.

VluchtelingenWerk biedt professionele ondersteuning, cursussen en een onkostenvergoeding.

Heeft u interesse in dit boeiende werk, dan kunt u contact opnemen met Ina Olthoff via:

dalfsen@vluchtelingenwerk.nl.

Uitnodiging voor kerken in de Ring Zwolle - Themavond ' Vragen aan het einde van het leven' *Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?*

28 februari 2019 in Dalfsen vanaf 19.00 uur Ontmoeting

Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers in de ring Zwolle graag alle belangstellenden uit voor de thema avond ' Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om? Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise.

Iedereen welkom

Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond. De avond vindt plaats op 28 februari 2019 in kerkelijk centrum de Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen.

Programma

19:00-19:30 u inloop met koffie/thee

19:30-21:30 u thema-avond over 'Vragen aan het einde van het leven'

Organisatie

De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.

Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.

Contact: ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl

Zondagsbrief.

Kopij voor de zondagsbrief van 10 februari dient uiterlijk donderdag 7 februari om 15.00 uur binnen te zijn op het redactieadres.