



MOZES IN SAKSENLAND

*Een dagconferentie in 'De Leerkamer'
van de Protestantse Kerk te Hellendoorn
Maandag 13 mei 2019*

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijk gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: *'Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van'*, is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.

Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft het te maken met het thema zelf?

Dr. Maarten den Dulk stelt voor om het niet te hebben **over** Kerk en Israël, maar om te spreken en te werken **vanuit** de overlevering van Israël en vandaar naar kerk en wereld toe. De impuls daarvoor vindt hij in de drie oerverhalen waarmee de Thora begint in Genesis 1-11. Over deze verhalen publiceerde den Dulk kortgeleden een piepklein boekje: *'Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis'* (Skandalon 2017). Den Dulk verbeeldt zich niet dat zijn aanzet een panacee is om ruzie buiten de deur te houden. *"Natuurlijk krijgen we ruzie, zodra we met elkaar in gesprek gaan, zo niet onderling in de christelijke gemeente, dan wel met de Joodse gemeenschap en anders wel met vertegenwoordigers van 'de openbare mening'. Maar er is geen andere weg dan door die twist heen te gaan, op weg*

Maandag 13 mei 2019: een dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord Nederland

Thema:

Welke plaats heeft Israël in de uitoefening van ons beroep en in het leven van de plaatselijke gemeenten?

Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland
Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.



PROGRAMMA

- 09.30 uur inloop en ontvangst
10.00 uur morgengebed in de kerk o.l.v. ds. Jan Gerrit Zomer
10.30 uur introductie van het thema
10.35 uur 'Kerk en Israël, voorbije hobby of nieuwe noodzaak?'
dr. Maarten den Dulk en reacties van drs. Gonny Blok,
ds. Wilma Hartogsveld, ds. Koos Snaterse,
11.30 uur Buzzzz-groepen en plenaire discussie o.l.v. onze classispredikant
ds. Klaas van der Kamp

12.30 uur Lunch en middagpauze **waarin gelegenheid de kerk te bezichtigen**

- 13.30 uur Eerste ronde van vijf workshops:
a) doorpraten met Maarten den Dulk
b) exegetische kanttekeningen bij Exodus 33
o.l.v. ds. Bart Trouwborst
c) kennismaken met de internetcursus 'de Uitdaging'
o.l.v. drs. Dick Pruiksmā
d) over de psalmen met drs. Gerard Swüste
e) over antisemitisme met dr. Eeuwout Klootwijk
14.15 uur Tweede ronde workshops
15.00 uur Pauze
15.15 uur Genesis – gedichten over Eva - door Suzanne Grootē
15.40 uur Afsluiting

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn,
Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn. tel. 0548 654424

Kosten € 10,- inclusief lunch

Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur

Informatie: Reinier Gosker tel. 0522 855782 e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden voor 7 mei 2019: Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Wilt u aangeven welke van de vijf workshops u wilt volgen. In volgorde van
aanmelding hopen wij uw eerste en tweede keus te kunnen honoreren. Na
aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Er is een boekentafel van uitgeverij Skandalon
aanwezig

