

Aan alle bewoners van de Hulstkampen

Paasgroet uit de kerk - Pasen 2020

Beste bewoner,

Nog nooit tevoren hebben wij allemaal zo een vreemd paasfeest meegemaakt. Het coronavirus gaat nog steeds door de wereld heen, door ons land, door ons dorp en het kan ons allemaal treffen en treft ook mensen om ons heen. Vandaar dat onze samenleving als het ware op slot is gedaan en mensen niet meer kunnen gaan en staan waar zij willen. U ook niet. U in de Hulstkampen ervaart deze dagen wat dat concreet betekent: dat de voordeur dicht is, het restaurant gesloten, dat gezamenlijke dingen zoals optredens af en toe, het zanguur, koersbal en ook de wekelijkse kerkdienst in huis niet meer plaatsvinden en dat u heel veel tijd alleen op uw kamer moet doorbrengen. En het ergste is: er komen geen bezoekers meer. Sommigen zien hun man of vrouw niet meer, kinderen en kleinkinderen mogen niet binnenkomen voor een bezoekje en zelfs het samen eten en koffiedrinken kan niet in deze tijd. Al met al een hele nare, moeilijke en verdrietige tijd voor ieder van u.

In deze moeilijke en zorgelijke tijd vieren wij toch het paasfeest. Het evangelieverhaal dat vertelt van de opstanding van de Here Jezus Christus begint bij mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Pasen begint niet met gezang en trompetten, maar met een paar verdrietige vrouwen die huilen, verdriet hebben, hun Heer zoeken, en niet weten hoe ze verder moeten. In dat zoeken komt de Here Jezus naar hen toe, en wat Hij doet is het noemen van hun naam. De Heer komt op ons toe, Hij kent ons bij name en het eerste wat Hij zegt is: "Vrees niet. Wees niet bang. Ik ben met je, alle dagen".

En die boodschap wordt ons, hoe dan ook, ook in deze moeilijke dagen verkondigd. Je staat er nooit alleen voor. "Jezus leeft"; dat zal ook nu gezongen en verteld worden. U kunt er misschien via de televisie naar luisteren en kijken in kerkdiensten, u kunt meeluisteren via kerkomroep.nl en elke week maken wij een kerkdienst voor de Hulstkampen die bij u in huis wordt uitgezonden - vraagt u maar eens in huis.

Met deze brief doen wij u de hartelijke groeten uit de kerk. En we hebben er ook een lekkere traktatie bij gedaan - voor bij de koffie op deze paasmorgen. Als een teken van leven en van meeleven. En we bidden voor elkaar en ook voor u om gezegende paasdagen en dat de deuren straks weer open mogen, en we bidden om hulp en kracht en nabijheid van de Here.

Heel veel sterkte gewenst en vooral hartelijke groeten van alle gemeenteleden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk.

De diensten uit de Gereformeerde kerk kunnen ook via kerkdienstgemist.nl gevolgd worden.

