

Aan alle mensen in de zorg
die in de Hulstkampen werken.

Paasgroet uit de kerk - Pasen 2020

Beste werkers in de zorg,

We vieren ook dit jaar pasen, maar anders dan anders is het wel. Dat hoeven we jullie al helemaal niet te vertellen, want jullie werken in een situatie waar de mensen voor wie jullie zorgen meer dan ooit beperkt zijn. Niet alleen hun bewegingsruimte is (nog) beperkt(er), er mag ook geen bezoek komen en zelfs samen eten en drinken kan niet. Dat betekent dat jullie voor velen hun enige aanspreekpunt zijn en een lijntje met buiten. En jullie zullen dagelijks mensen ontmoeten die verward, bang, verdrietig en eenzaam zijn.

Dat is nu meer dan ooit jullie “werkveld.” Met dit briefje willen wij jullie vertellen dat wij jullie werk geweldig waarderen en er veel respect voor hebben hoe jullie met geduld en aandacht al deze mensen, bewoners van de Hulstkampen, verzorgen en bijstaan. Nu alle familie, bezoekers en vrijwilligers letterlijk buiten staan, komt het op jullie aan.

Wij willen jullie daar heel erg veel sterkte bij wensen en we hopen dat jullie het volhouden en er de kracht voor krijgen. In de kerk bidden we niet alleen voor de bewoners, maar steeds ook voor jullie.

In het paasevangelie wordt verteld dat Jezus Christus toekomt op mensen die de weg kwijt zijn en ook hun hoop. Daar verschijnt Hij, en zoekt Hij op. “Wees niet bang, zegt Hij; Ik ben met je, alle dagen”. En dat geven we jullie ook maar mee.

We hebben alle bewoners een brief geschreven. Zij krijgen die met pasen en voor de paasmorgen zit daar als teken van meeleven en attentie iets lekkers voor bij de koffie bij. Wij laten jullie als harde werkers daar graag in delen en voor ieder van jullie staat hetzelfde klaar.

Als blijk van grote waardering en met een hartelijke groet!

Veel sterkte en goede pasen jullie allemaal en ieder persoonlijk.

De gemeenteleden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk Nieuwleusen