

ESCAPEROOM

Op vrijdag 29 oktober was er een heuse escaperoom in elkaar gezet in de Ontmoetingskerk. Dit was voor de jeugd in de leeftijd van 12 – 16 jaar. Met 2 teams werd er gestreden om als eerste uit de escaperoom te ontsnappen. In deze escaperoom zat het verhaal over gevangene Christenen in Iran verwerkt. Het verhaal was gebaseerd op het verhaal van Paulus in de gevangenis, dus de escaperoom die klaargezet was, was een gevangenis. Bij het binnentreden van de escaperoom werd er eerst een filmpje van Stef gekeken. Stef droomde dat hij gevangen werd genomen om zijn geloof, gelukkig bleek dit een droom voor hem, maar er zijn situaties waar dit echt gebeurd. In het filmpje waren al een aantal aanwijzingen te zien. Vervolgens gingen de teams vol enthousiasme aan het zoeken & puzzelen in de kamer. Door het zoeken in de kamer, het lezen van het Bijbelgedeelte over Paulus & vooral goed nadenken lukte het de teams om de puzzels op te lossen. Af & toe was er een hint nodig van 1 van de 'bewakers', maar verder hebben de teams het helemaal zelf gedaan. Gelukkig zijn ze uit de escaperoom ontsnapt, want anders hadden ze moeten overnachten in de kerk...

Nadat we nog even met elkaar wat hadden gedronken & chips erbij en er nog een wc-rollen gevecht was gedaan, is iedereen weer veilig naar huis vertrokken & hoefde er niemand in de kerk te slapen.

Volgens de teams was het zeker weten voor herhaling vatbaar & kunnen ze niet wachten op een volgende keer. Dus houd het jeugdwerk in de gaten voor wellicht een nieuwe escaperoom!



FIMMIDDAG OP DANKDAG

Een oude traditie in ere hersteld! Een film in “het jeugdgebouw” van de kerk op dankdag.

Woensdagmiddag 3 november organiseerde het jeugdberaad een filmmiddag. Er kwamen er 38 kinderen kijken naar de film, de Kameleon 3.

In de pauze was er popcorn en drinken, net als bij de echte film.

Een geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!

