

Samen op Weg Werkgroep



Samen onderweg, of samen-op-weg? De vraag van de maand....

Al jaren zijn we in Nieuwleusen als Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk samen onderweg. Deels met een gemeente-eigen activiteitenprogramma, deels met gezamenlijke activiteiten. Nadat in 2012 het toenmalige Samen-op-weg traject gestrand was op met

name het punt van de structuur (indeling) van de toekomstige gemeente, was er nogal wat koudwatervrees om opnieuw stappen te zetten richting één Protestantse Gemeente Nieuwleusen.

En toch...bleef de vraag steeds opnieuw opduiken. Met name met het oog op jongere generaties. En met het oog op de levensvatbaarheid van beide gemeenten in de toekomst. Maar ook vanuit een onderliggend verlangen, dat er uiteindelijk meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt.

Vandaar dat de kerkenraden van beide gemeenten afgelopen seizoen zowel afzonderlijk als gezamenlijk een aantal verkennende gesprekken hebben gevoerd over het al dan niet opnieuw oppakken van het Samen-op-wegproces. Wat is ons verlangen? Waar zien we naar uit, maar ook: waar zien we tegenop? Wat is voor ons van waarde? Wat hebben we nodig om vertrouwen te hebben in een gezamenlijke toekomst en de weg daar naartoe? Wat staat er op onze agenda's voor de komende jaren?

De uitslag van die verkennende gesprekken was dusdanig, dat beide kerkenraden voor de zomer besloten om deze verkenning uit te breiden tot de hele gemeente. We hadden er zelfs al enkele gemeenteavonden voor gepland! En toen gooide corona roet in het eten, want grote gemeentebijeenkomsten houden om samen in gesprek te gaan – dat zit er voorlopig eventjes niet in.

Vandaar dat de kerkenraden de verkennende werkgroep, die vorig jaar de gesprekken binnen de kerkenraden heeft begeleid, gevraagd heeft om nu ook een verkennend gesprek te voeren met de gemeente. En dan voorlopig niet via fysieke ontmoetingen, maar op een andere manier. In de hoop dat we dan in het voorjaar 2021 wél een keer een gemeentebijeenkomst kunnen houden, waarop we dan de balans van de verkenning kunnen opmaken: blijven we samen onderweg, of maken we er weer samen-op-weg van? Ondertussen zal de werkgroep vast in kaart brengen wat er eigenlijk al allemaal samen wordt gedaan. Daarnaast zal de werkgroep gesprekken voeren met sleutelfiguren uit het vorige proces, om ook hun ervaringen mee te kunnen nemen bij een besluit over het mogelijke vervolg van deze verkenning.

Vraag van de maand

De werkgroep legt gedurende het winterseizoen elke maand een nieuwe vraag in de gemeente neer. En vraagt aan u daarover na te denken, en daarover thuis (of met anderen!) in gesprek te gaan. Uw reacties kunt u toesturen aan de werkgroep, die dan elke maand een samenvatting daarvan in het Klankbord en de wekelijkse zondagsbrief zal zetten. Zo doen we als het ware samen ons huiswerk, tot we weer echt met elkaar in gesprek kunnen gaan.

In het kader van Samen Op Weg (SOW) hebben wij het laatste half jaar de volgende vragen aan alle gemeenteleden gesteld:

Vraag 1:

Waar ben je trots op in je eigen gemeente? Wat zijn jullie sterkte kanten?

Met daaraan gekoppeld een tweede vraag: wat zie je als sterke kanten van de ander?

Vraag 2:

Bekijk of beluister eens een kerkdienst van de andere gemeente.

Wat spreekt je aan in deze dienst? Wat valt je in positieve zin op?

Vraag 3:

Met welke thema's zou onze kerk de komende jaren aan de slag moeten?

Waar moeten we werk van maken?

Vraag 4:

Waar ziet U naar uit als we samengaan of samen zijn?

Maar ook: waar ziet U tegenop en welke beren op de weg ziet U?

Vraag 5:

De 'wandelvragen' voor 'Samen op pad' cirkelden rond het thema 'verbinding en hoop', en waren verder bedoeld om elkaar beter te leren kennen.

Namens de werkgroep:

Els Deenen (adviseur)

Wilfred Haan

Jan van de Hoek

Roel van Lenthe

Henk Meijerink

Hendrien Zieleman