

Samen op Weg Werkgroep



Vlammen van hoop. Wandelen voor je geloof.

Op zondag 16 mei hebben ruim 50 gemeenteleden meegedaan aan de wandeling en 10 kinderen deden mee aan de kinderactiviteit.

De koppels, bestaande uit een gemeentelid van de Gereformeerde Kerk en een gemeentelid van de

Hervormde Kerk, vertrokken bij de Maranathakerk en konden een korte of een lange wandeling maken. De lange wandeling liep langs de Ontmoetingskerk waar alle wandelaars werden voorzien van een kopje koffie of thee. Bij terugkomst was er koffie/thee met een zelfgebakken lekkernij/taart voor alle deelnemers en kon eenieder zijn of haar “vlam van hoop” invullen en opplakken. Enkele gemeenteleden kozen ervoor niet te wandelen, maar gingen met elkaar in gesprek in de Maranathakerk. Van de activiteiten op 16 mei zijn door Freek Jonkman foto's gemaakt. Hij heeft die in een korte video animatie samengevoegd. De link is: <https://youtu.be/6reBGPWF4hE>

De wandelaars mochten over van alles praten maar kregen ook vier vragen mee:

1. Vertel iets over jezelf; leer elkaar een beetje kennen
2. Het was een bijzonder jaar, wat heeft je verrast? Wat vond je moeilijk?
3. Heb je in deze tijd verbinding gehouden met de kerk? Waarom wel/niet? Is je geloof veranderd? Is je gevoel bij de kerk veranderd?
4. Wat hoop je als het om de kerk gaat? Wat hoop je als het om je eigen leven en omstandigheden gaat?

Wat er tijdens de wandelingen aan persoonlijks besproken is niemand die het weet, dat blijft onder de wandelaars.

Wel hebben velen een “vlam van hoop” ingevuld, waaraan in de kerkdiensten op 1^e Pinksterdag aandacht is besteed in zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente.

Uit de ingeleverde vlammen kunnen we concluderen dat:

- velen verlangen dat de kerkdiensten weer normaal bezocht kunnen worden en hopen dat veel mensen ook weer de weg naar de kerk zullen vinden om samen kerk te zijn;
- velen hopen dat jongeren zich onderdeel van de gemeente voelen en zich thuis voelen in de kerk;
- door nieuwsgierig te zijn naar de geloofsbeleving van de ander, door verdraagzaam te zijn en door ruimte te geven aan de ander het mogelijk moet zijn om samen verder te gaan als één gemeente.

Iemand schreef: “Als Jezus van water wijn kan maken, dan moeten wij toch ook in staat zijn om t.a.v. sommige onderwerpen water bij de wijn te doen om zo in harmonie samen met elkaar op te trekken”.

De kinderen hebben op 16 mei stenen van een mooie tekening voorzien. Deze stenen zullen, zolang de voorraad strekt, meegegeven worden met de bloemen van de bloemendienst, die iedere zondag als bemoediging bij een gemeentelid worden afgegeven.

We hebben veel positieve reacties van de wandelaars ontvangen en velen vonden het voor herhaling vatbaar. Speciaal woord van dank aan Aly van der Hoek en Janny van de Hoek voor het organiseren van de wandeling en voor "het jeugdteam" voor het organiseren van de activiteiten voor de jongeren en de kinderen.

Namens de werkgroep:

Wilfred Haan

Jan van de Hoek

Roel van Lenthe

Henk Meijerink

Hendrien Zieleman

Els Deenen (adviseur)